

Vertrouwend op de Heer des Levens  
is van ons heengegaan onze lieve papa,  
schoonvader, opa en zwager

## Marinus van Dam

*Lid in de Orde van Oranje-Nassau*

weduwnaar van Carien van Dam - Romeijn

Kesteren, 23 mei 1944

Nijmegen, 2 april 2020

We zijn intens verdrietig maar ook dankbaar  
voor alle liefde en goede zorgen die wij  
van hem mochten ontvangen

Colette en Jan  
Nathali en Renate  
Dago en Vonny  
Casper en Sanne  
Willemien Romeijn  
*Noortje, Emilie, Jop, Jan,  
Sophie, Ivo, Lucas, Lynn*

Bikkeldam 2, 6631 BL Horssen

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden  
op 7 april 2020 om 15.00 uur in de Protestantse Kerk  
te Horssen.

Wilt u Marinus een laatste groet brengen dan kan dat  
langs de route vanaf zijn woonhuis naar de kerk, mits  
de voorgeschreven afstand van 1,5 meter tot elkaar in  
acht genomen wordt. Vertrek Bikkeldam 14.30 uur,  
Het Straatje, Rijdt, Kerkpad.

*In plaats van bloemen graag een donatie  
aan Stichting Vrienden van Wooninitiatief Wijchen  
NL 92 ABNA 0841049238 o.v.v. opa Marinus*